

EUX i Grønland



Fællesskab, sang og glade dage. Vores tur til Grønland som en EUX klasse, var uden lige et kæmpe hit. Fællesskabet blev styrket, og humøret var virkelig højt, trods få timers søvn, alle dage.

Første dag ankom vi til Kangerlussuaq, efter en lille flyvetur på knap 5 timer. Vi boede på et hotel, som rent faktisk lå oven på lufthavnen. Ikke alle værelser var klargjort, da vi ankom, så nogle af os måtte slå os lidt sammen. Vi pakkede så småt ud, og fandt det tykke skitøj frem, da vi samme dag skulle ud på Indlandsisen og ud og spise i roklubben.

Vi kørte i en bus ud til indlandsisen, hvor vi skulle gå resten af vejen, med en tur guide, og det Grønlandske fodbold landshold. Indlandsisen var ikke nær så kold som vi havde forventet, og mange af os endte faktisk med at smide den tykke ski jakke og overtræksbukser. Vi så en masse dyr, på turen tilbage til hotellet, bla moskusokser, rensdyr og helt hvide harre. Vi nåede så lige præcis hjem på hotellet, tog et bad, og træk i lidt pænere tøj, for vi var simpelthen blevet inviteret ud og spise på Roklubben, som er kendt for deres ifølge os fra København, alternative retter, som indeholdt hvalspæk, rensdyr m.m., for os var æg med rejer et kæmpe hit. Og så var det hjem og på hovedet i seng, efter en noget så lang dag, med massere af oplevelser.

Anden dag brugte vi på at shoppe i de lokale butikker i Kangerlussuaq, og derefter skulle vi flyve mod Nuuk. Første dag i Nuuk, blev brugt på lidt afslapning. Til aften gik vi ned til den

lokale Sunset, og fik noget mad vi kendte til, der var ingen forskel fra menuen i Nuuk til København, så det kendte vi lidt til. Efter det, stod den på afslapning igen.

Tredje dag, tog vi på GUX, som er et gymnasium hvor man kan tage en STX. Her fik vi snakket med de lokale unge mennesker, hvor vi fik stillet spørgsmål omkring hvordan det er at være ung i Grønland. Og efter vores spørgsmål til dem, kan vi nu konkludere at de drikker utrolig meget, men har kæmpe ambitioner om fremtiden. Vi snakkede med en pige ved navn Kathrine, som har boet både i Grønland, og Danmark. Hun elsker fællesskaber og fest, dog vil hun efter gymnasiet læse jura, ligesom hendes forældre, og muligvis flytte til udlandet.

Dette gav os en forståelse for hvordan det er at være ung i Grønland. Dog fik vi også et indblik i bagsiden af hvordan det er at være bedre til dansk end til grønlandsk. Det er nemlig at på gymnasiet i Grønland, lærer man dansk på den måde, at de lærer om grammatik på en måde vi lærte for mange år siden, og hvis man er bedre til det danske end det grønlandske ville man kunne blive det nemme mobbeoffer, grundet man ikke var "ordenligt" integreret. Såfremt at de grønlandske elever, kunne tænke sig at tage til Danmark og arbejde, kunne vi godt finde på at lege med tanken om at tage afsted til Grønland, selvom vi ikke kan grønlandsk, dog kun for en periode, ude godt, hjemme bedst! Selvom landene minder om hinanden er der meget forskel på dem alligevel.



Fjerde dag, havde vi en dag hvor vi mere eller mindre, måtte gøre som det passede os, grundet aflysninger af besøg hos en fagforening, og en lukket børnehave. Vi besøgte Nuuk's små seværdigheder, som et indkøbscenter, en lille lokal butik med sælskind og den smukkeste, og koldeste havn. Vi valgte derefter alle sammen at tage hjem og få en time på øjet, da vi havde store planer i sinde, selv samme aften. Vi skulle nemlig ud og sejle, og på denne her sejltur var der rigtig stor chance for nordlys. Vi var ude i nogle små taxabåde, med de sødeste skippere, som med glæde ville fortælle os omkring hvordan det var at bo på Grønland, samt hvad man kunne forvente på en tur som denne. Først på vejen retur, kunne vi tage et lille skimt af noget som vi formodede var Nordlys... Det var ikke særlig tydeligt den aften, at se om det var nordlys eller ej. Men da vi begyndte at tage billeder, var der ingen tvivl. Vores kamera på telefonerne, tog de smukkeste billeder af det flotte grønne skær, hen over Grønland, og isklitterne. Det var en fantastisk og kold tur, hvor vi på meget tæt hånd fik set den Grønlandske natur, samt fik en stor forståelse for hvad befolkningen på Grønland var så forelsket i, ved deres eget land. Og den må vi give jer Grønland. Jeres land er meget smukt, og helt sikkert et besøg hver igen!

Vores sidste dag blev brugt på transport, hvor turen gik hjemad. Alle trætte, men med tasken fyldt med nye minder.

Turen til Grønland blev mulig ved at vores lærer søgte om rejsepulje hos undervisningsministeriet, meningen med den er at man som ung elev, skal have mulighed for at få kendskab til rigsfællesskabet. Vores tur til Grønland har givet os et kæmpe indblik i hvordan landet er opbygget. Det vil sige at vores indblik i rigsfælles blev vist på den måde at, landene er stort set ens, bare to forskellige steder på jorden. Vores oplevelse på Grønland var god, vi er en klasse kun med piger, og derfor kan der til tider også godt komme fnider. Denne her tur har efter vores mening styrket fællesskabet, og gjort at vi har lært hinanden at kende på en helt anden måde end derhjemme.